

het zal eens geen lopen zijn

*alles wat tijdelijk is  
gaat voorbij  
dus ook  
het tijdelijke zelf*

HET ZAL EENS GEEN LOPEN ZIJN

gedichten  
bij een korte wandeling

Steven van Campen

© Steven van Campen 2007

lopen gaat  
niet zo goed meer  
bij hem  
dat komt door de benen  
of zit wellicht in de rug

maar hoe dan ook  
één ding blijft zeker:  
met beide benen  
op de grond  
komt hij echt nooit  
een stap vooruit

hij weet dat  
dus recht hij zijn rug  
zet zich schrap  
gaat

het is onvermijdelijk  
dat hij de eerste stap zet

dat moet wel want anders  
begint hij niet met lopen

met enige moeite  
gaat het dan verder  
wel vanzelf  
of het nou struikelend is snel  
hollend of langzaam  
dat doet er niet toe

waar het om gaat is  
dat hij loopt  
want anders zou het geen lopen  
mogen heten  
en zou hij gewoon  
stilstaan