

BOEKBESPREKING

Liberaal christendom

Eind januari van dit jaar verscheen bij uitgeverij Skandalon een boek onder de titel 'Liberaal christendom'. Nog geen week later staat er in het dagblad Trouw een groot interview met de redacteurs, en trekt het boek zelfs de aandacht van stripfiguur Anton Dingeman. Die schrikt zich een hoedje als God niet meer de alleskunner van vroeger blijkt. Een theoloog legt uit: 'God is meer een dynamische werkelijkheid, zeg maar, die inwerkt in onze wereld. Maar zonder God gaat het net zo goed, hoor.' Dat laatste wordt door de redacteurs snel weerlegd in een ingezonden brief. Voor hen is God zeker niet boventallig. De strip laat zien hoeveel moeite mensen hebben met een nieuwe visie. Vraag van onze kant: moet je daar nou blij mee zijn of niet? Antwoord volgt aan het eind.

De redactie van 'Liberaal christendom', bestaande uit de theologen Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob, zegt in het boek niet de huistheologie van de VVD of D66 te beschrijven. Wat zij delen is 'een ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van christendom, die zonder opdringerigheid het belang van christelijk geloof wil uitspreken'.

In het boek komen belangrijke thema's aan de orde: wat je je vandaag de dag bij God kunt voorstellen, welk belang met Jezus – al dan niet als de Christus – is gemoeid, wat je aan moet met wonderen of geweld in Bijbelpassages.

Iemand schrijft zeer persoonlijk over het gebed, iemand anders over de kerk, en ook zijn er hoofdstukken over liefde, creativiteit en gastvrijheid. Actuele onderwerpen als de vreemdelingenpolitiek en de klimaatcrisis komen eveneens aan de orde. Het boek telt aldus ruim twintig hoofdstukken die door elf predikanten en universiteitsdocenten zijn opgesteld. Het geheel wordt afgesloten met een zogenaamd Vertrekpunt waarin de manier van theologiseren wordt beschreven die de auteurs voor ogen staat. Zij willen niet de wereld verklaren. Dat laten ze graag aan andere wetenschappen over. Wat zij wel willen is het grote belang van de christelijke traditie onderstrepen, die biedt nog altijd een zinvol en waarachtig perspectief op ons bestaan.

Dat is pittige taal. Het boek biedt niet altijd eenvoudige kost, maar is wel in heldere taal geschreven. Wie de tanden erin zet wordt niet teleurgesteld. Sterker nog: de lezer, de spoorzoeker naar zin in dit leven, mag wel onder de indruk raken van de integere en bescheiden wijze waarop de schrijvers ons meenemen door een rijke religieuze traditie die we massaal achter ons lijken te laten.

Wij komen tot slot nog even terug op de strip in Trouw.

Als wij spreken over God dan kunnen wij niet meer volstaan met de God uit de strip 'die kan alles, weet alles, ziet alles, heeft ons geschapen, grijpt in en redt ons van de dood...' Het boek spreekt liever 'van God die wij ervaren als een dynamische werkelijkheid die inwerkt op deze wereld en ons leven'. En ergens anders: 'God blijft niet op afstand maar is betrokken op en verweven met ons bestaan.' Tenslotte: 'het perspectief is het koninkrijk van God, waarin de onderlinge liefde en wederzijdse verbondenheid van mensen allesbepalend is. Daarin is God aanwezig, niet als een statische entiteit maar als een dynamische werkelijkheid.' Ons antwoord op de vraag of je hier nou ja of nee blij mee moet zijn: 'Jazeker, hier kunnen we blij mee zijn!' Wij bevelen het boek graag in uw aandacht aan.

Simon van der Meer, kerkjournalist te Amerongen

'Liberaal christendom: ervaren, doen, denken' door Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob (red.), uitgeverij Skandalon 2016, 240 blz. Prijs 21,95. Te koop bij elke boekhandel (en via de Paaslijst van De Voorhof)