



176542  
Skandalon Uitg.  
Boeken en Bladmuziek  
T.a.v. Hr. A. Ronhaar  
Burg. van Heemstrakwartier 167  
3731 TD DE BILT

17-02-2016

**Jansen, Wim / Dominee zoekt God : dagboek van een laatste zondagmorgen - EAN 9789492183118**

Geachte heer / mevrouw,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken. Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Dominee zoekt God : dagboek van een laatste zondagmorgen / Wim Jansen. - Vught : Skandalon, [2015]. - 216 pagina's ; 21 cm.

Wim Jansen (geboren in 1950) was onder meer predikant bij de Vrijzinnig Hervormden in Delft en de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg. Aanvankelijk was hij onderwijzer, later ging hij theologie studeren. Op een fictieve zondagmorgen, de ochtend van zijn laatste kerkdienst voor zijn emiritaat, blik hij terug. Een heel leven van dominee zijn wordt samengebond in een 'verslag' van deze ochtend. Aanvankelijk was hij orthodox, daarna vrijzinnig en weer later kreeg zijn geloof een mystieke inslag. Wat zijn pastorale werk betreft, worden veel gevallen beschreven die een pastor mogelijk kan meemaken. Zijn eigen ervaringen worden onherkenbaar weergegeven. Alles wordt op een niet-chronologische volgorde verteld. Het boek leest als een roman; fictieve non-fictie zoals de schrijver het uitdrukt. Hij is steeds grensverleggend bezig geweest en kende veel twijfel. Om deze redenen is het boek vooral interessant voor spirituele zoekers die zich tussen de traditionele christelijke opvattingen en totaal ongelooft bevinden.

Recensent: Drs. J.H. van Capelleveen

Bestelnummer: 2015380451

Met vriendelijke groet,

NBD Biblion  
Afd. Redactie Media Aanbod  
E mi@nbdbiblion.nl  
T 079-3440344

