



Abdi Maria Toevlucht

Rucphenseweg 38
4882 KC Zundert

Aan uitgeverij SKANDALON
t.a.v. Albert Ronhaar

Betreft: *Vlammend Paradijs* van Wim Jansen

Geachte Heer Ronhaar

Graag geef ik u de volgende recensie van het door u toegestuurde boek van Wim Jansen.

'Vlammend Paradijs' is een schitterend boek. Dat een pastor met zoveel openhartigheid en poëzie kan schrijven over zijn jonge leven in de wilde jaren '60 en '70 heeft mij in mijn ziel gepakt. Menig maal waande ik mij te wandelen in het aards paradijs van vóór de zondeval en hoorde ik de zang van het Hooglied. Maar ook de tussenliggende gedeelten zijn van een directheid en intensiteit die ontroeren. Een pastor die met zoveel humor en tegelijk met zo'n mystieke bevlogenheid de moeizame weg kan beschrijven waardoor hem het geschenk van de liefde ten deel viel is meer dan een kunstenaar. Het veronderstelt een heel proces van ontleding. Het heeft met nederigheid te maken. Zo'n pastor zal zeker ook de weg vinden in de rimboe van de moderne theologie. Pastor zijn in deze tijd: Wim Jansen heeft het geleerd van zijn geduldige en wijze vader, die nog de koeien melk met de hand, maar vooral van de oprechte relatie met zijn soulmate. Ja, 'Vlammend Paradijs' vlamt in menig opzicht. Het is dan ook een boek, weliswaar bescheiden van vorm, dat mij van het begin tot het einde heeft geboeid, ontroerd en geïnspireerd. En... op zijn tijd heeft het me ook heerlijk doen lachen.

Broeder Gilbert Langerwerf

P.S.

Beste Albert

Ik weet niet wat onze winkelier-broeder Kris van het boek vindt. Ik zal uw verzoek zeker aan hem doorgeven. De zaken lopen in een abdij nu eenmaal trager dan in onze flitsende commerciële wereld. Op dit moment wordt hij erg benomen met ons nieuwe product: Zundert trappistenbier...Dat is wel eventjes andere koek.