

5 sterren, in : *Woord & Dienst* 61/05, mei 2012

### **Zwijgende God**

Wat een prachtig en indrukwekkend boek hebben Korpel en De Moor geschreven over de zwijgende God. Prachtig in de zin van eerlijk en genuanceerd. Indrukwekkend in de zin van moedig om dit thema aan de orde te stellen en dat door stemmen van weleer in het nu te laten horen. Een thema dat ons raakt, vooral na Auschwitz. De auteurs laten de literatuur, de media, teksten uit het oude Nabije Oosten en de Bijbel aan het woord. We horen – om een paar voorbeelden te noemen – de stem van Sartre, Wiesel, Miskotte, Levinas, Job, Jesaja, psalmdichters. Zij behandelen tal van aspecten van de zwijgende God: zwijgen in samenhang met spreken, angst, geduld, relatie mens en God, wijsheid, stilte, dromen enzovoorts. De bruikbaarheid van het boek is groot door een conclusie na elk hoofdstuk en door registers van Bijbelteksten en onderwerpen. Een boek om te bewaren en te herlezen. / Piet Schelling.

*Marjo Korpel en Johannes de Moor, De zwijgende God. Vught: Skandalon 201, 316 p. ISBN: 978-94-907-0831-3, € 28,50.*