

Naar God gaan

Er zijn van die boeken die je in één adem uitleest, omdat ze datgene wat je altijd al dacht beter verwoorden dan het je zelf ooit lukte. Zo is voor mij dit boekje van Wim Jansen over doodgaan. In een combinatie van nuchtere reflectie en persoonlijke betrokkenheid geeft deze vrijzinnige predikant zijn visie op het sterven van een mens en wat daarna verwacht mag worden. Voor sommigen, gelovigen en ongelovigen, kan het schokkend zijn. Kern van zijn visie is dat we de verwachting van een individueel voortbestaan na de dood moeten opgeven. Dat is voor hem echter geen gemakkelijk meelopen met cynische denkers, maar een gelovige overtuiging die gevoed wordt door de bijbel, en door christelijk en Indisch religieus denken. Daarbij geeft Jansen een heldere uiteenzetting van een nieuw godsbeeld. De compacte beschouwingen worden steeds besloten met een brief aan zijn verongelukte hartsvriend. Het is voor hem bij het schrijven tevens zijn kritische gezelschap. Een aanrader voor wie een geliefde verloor en zich niet meer kan vinden in het traditionele geloof. Een must voor ieder die mensen in die situatie wil begeleiden.

Jef De Schepper

Wim Jansen *Waar ben je nu? Over de dood van onze dierbaren*. Skandalon 2011
ISBN 978 94 90708 26 9; 122 blz. € 12,95