

Waar ben je nu?

Het boekje van Wim Jansen *Waar ben je nu? Over de dood van onze dierbaren* heeft mij uitermate geboeid. Het is geschreven vanuit een gelovig hart, een gevoelige, open ziel, een grote theologische belesenheid en vooral vanuit een intens beleefde vriendschap. Het boekje – nauwelijks 100 bladzijden – heeft me dikwijls ontroerd. De auteur heeft het vermogen om eenvoudig en levensnabij te schrijven over diepzinnige zaken. Wie een beetje thuis is in de wereld van het geloof en zelf het een en ander heeft doorgemaakt op het gebied van relaties vindt hier een prachtige verwoording van waar ieder mens in zijn geloofsgroei en in zijn toeleven naar het einde mee te maken krijgt: onthechting. Maar dan wel onthechting in de pure evangelische zin van het woord. In al zijn eenvoud een prachtig gecomponeerd werkje, waarin grootheden als meester Eckhart en Toon Hermans naast elkaar worden gezien en naar waarde geschat [...] een pareltje.

Broeder Gilbert Langerwerf uit Zundert