



6 juni
OLAD excursie

20 juni
AD Atelier

24 juni
Schoolband
Chr. Huygens College

24 juni
Orgelconcert

Kerkblad

(www.adkerk.nl)

van de Protestantse Gemeente Agnus Dei
te WAALRE

Kopij (liefst via e-mail) voor nummer 5 (van 1 september t/m 13 oktober) 2012 dat voor 6 weken dienst doet, moet uiterlijk 18 augustus 2012 binnen zijn bij B. Haasakker, Hutdijk 21 of G. Kok-Schipper, Hostalaan 7. E-mail: galmgat@hotmail.com

MEDITATIE

Kampen als casus?

Op vrijdag 11 mei j.l. ben ik naar de afscheidsdag van de Protestantse Theologische Universiteit Locatie Kampen geweest. Mijn universiteit. Ooit begonnen in 1854 met 4 docenten en 40 studenten. En in 2012 gesloten met veel meer docenten en hoogleraren op de loonlijst dan in 1854, maar met ongeveer evenveel studenten als toen. De erfenis wordt verdeeld over Amsterdam en Groningen.

De patiënt was levensmoe. Zieltogend.

Op het hoogtepunt in de jaren tachtig studeerden er bijna 500 studenten aan de THuK. Kampen was toen een levendige studentenstad met ruim 4000 studenten. Journalisten in spe, sociaal werkers, drama-docenten en kunstenaars bevolkten de vele café's, kregen les in één van de stokoude, voormalige kazerne's en vonden onderdak in één van de historische panden in de prachtige binnenstad. Ik heb er met veel plezier geleefd en gewerkt. In die volgorde.

Maar toen was eigenlijk al te zien dat de stad Kampen nooit een echte studentenstad kon worden. Zwolle was in opkomst en had meer mogelijkheden om te concurreren met echte studentensteden als Groningen en Utrecht. De in Kampen gevestigde HBO-opleidingen verhuisden in de jaren negentig allemaal naar Zwolle.

Merkwaardig genoeg kwamen veel van mijn studiegenoten uit de Randstad. Uit Leiden, Aalsmeer, Koudekerk a/d Amstel en uit Rotterdam en omgeving. 010 studeert niet in 020. Bovendien waren er relatief veel buitenland-studenten uit Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Hongarije en Duitsland.

Ik herinner me nog het feest ter ere van een promotie van één van de Zuid-Afrikanen in de middeleeuwse studentensociëteit. Er mocht alleen 'zwarte' muziek worden gedraaid. Met jaloezie en bewondering heb ik gekeken en geluisterd naar hun dans en zang. Zeer bijzonder om mee te maken.

Had 'Kampen' kunnen overleven?

Ik weet het niet. Misschien als de universiteit zich had weten te onderscheiden met bijzondere hoogleraren en een bijzonder studie-aanbod. Dat was helaas niet het geval. Kampen had zich in de jaren zeventig ontworsteld aan de gereformeerde orthodoxie en kreeg de ruimte om nieuwe wegen in te slaan. Nieuwe vakken als sociologie, filosofie, psychologie en vrouwenstudies werden geïntroduceerd. Er had iets nieuws uit voort moeten komen. Maar dat is niet gelukt. De nieuwelingen bleven een soort stiefkinderen die niet echt in het gezin werden opgenomen.

Een recent voorbeeld van mijn stelling is het boek van 'De zwijgende God' van Johannes de Moor en Marjo Korpel dat dit jaar verscheen. Van De Moor heb ik Hebreeuws gehad; Marjo was voor mij een medestudente.

In het boek wordt ingegaan op het (niet-) spreken van God. Het begint met voorbeelden van een zwijgende God uit recente literatuur en film. Vervolgens geeft het een overzicht van het spreken van God in de Bijbel. God spreekt vooral in de bijbel en

zwijgt nauwelijks. Gods spreekt via 'bemiddelaars' (profeten, zieners, priesters, leiders) tot de mensheid.

Hoe God spreekt/ communiceert met ons leggen De Moor en Korpel nauwelijks uit. Ze mompelen iets over de Heilige Geest en daar blijft het bij. In de vaststelling dat God spreekt via bemiddelaars en dat de bijbel is geschreven door mensen nemen ze afstand van de orthodoxie. Alle spreken over boven komt van beneden (Kuitert) is een soortgelijke constatering. Maar waarom spreekt en schrijft de mens over 'boven'? Wat doet 'het transcendente' met ons? Daar gaan De Moor en Korpel niet op in.

De Duitse, benedictijner monnik Anselm Grün zegt in het boek 'Met hart en zinnen' (blz. '6 maart') het volgende:

'Als je God wilt leren kennen, leer dan eerst jezelf kennen. Opstijgen naar God gaat via het afdalen in je eigen werkelijkheid tot de diepte van het onbewuste. De spiritualiteit van anderen ziet de weg naar God niet als een weg met eenrichtingsverkeer waarlangs je steeds dichterbij God komt. De weg naar God leidt veel meer via dwaalwegen en omwegen, via mislukking en de teleurstelling door jezelf. Het is niet mijn deugd die me vooral voor God opent, maar mijn zwakheid, mijn onmacht, ja zelfs mijn zonde.'

Bijbeluitleg is niet alleen een zaak van taal-specialisten als De Moor en Korpel. Bijbeluitleg kan niet zonder psychologen, therapeuten en al die anderen die de mens als onderzoeksobject hebben. En ook economen, biologen, historici, managers, technici moeten een rol krijgen. We hebben elkaar nodig voor een uitputtend onderzoek naar de relatie tussen God en mens.

In de orthodoxie is nauwelijks interesse voor de mens.

Ik denk dat het zieltogende 'Kampen' niet kon kiezen tussen orthodoxie en een theologie die ook de mens als onderzoeks-object heeft. En wellicht is dat een waarschuwing aan de kerken. Een geloofsgemeenschap moet òf orthodox zijn òf kiezen voor een humanistische theologie. Orthodoxie is: 'Heb God lief boven alles'. Een humane theologie is: 'Heb God lief boven alles, met heel je verstand, je ziel, je hart en al je krachten en heb je naaste lief als jezelf'. Een humane theologie wil weten wat er bedoeld wordt 'met liefhebben vanuit heel je hart, ziel, verstand en kracht'.

Orthodoxie, zeer succesvol momenteel, maakt een scherp onderscheid tussen kerk en wereld; een humanistische theologie wil mensen juist toerusten om onze samenleving te verbeteren. Een humanistische theologie heeft 'stormvaste' mensen voor ogen die bouwen aan een 'stormvaste' samenleving. Woestheid en ledigheid zullen ons altijd overvallen, maar met behulp van de Geest van de Heilige zijn mensen in staat stormen te weerstaan.

Orthodoxie leert te geloven in God; een humanistische theologie getuigt van een God die gelooft in mensen.

Kampen als casus?

Vijko Top

OP DE EERSTE DAG DER WEEK

EREDIENSTEN

Alle vieringen beginnen om 10.00 uur; na de dienst samenzijn in de hal, tenzij anders vermeld.

- 3 juni Ds. O.O. Grevink uit Waalwijk. Dienst van Schrift en Tafel. Eerste collecte voor KerkinActie – Werelddiaconaat *), tweede collecte voor Vluchtelingen in de Knel. **Voedselbank.**
- 10 juni Ds. V.P. Top. Eerste collecte ADIOS Keuzecollecte, tweede collecte voor Diaconaal Centrum Eindhoven.
- 17 juni Ds. R. Wijkhuizen uit Voerendaal. Eerste collecte voor F.D. Roosevelthuis / ISDV *), tweede collecte voor Oudezijds 100.
- 24 juni Ds. V.P. Top. Eerste collecte voor ZWO - Brazilië, tweede collecte voor Algemeen Diaconaal Werk.
- 1 juli Mw. ds. A.H. Westra. Dienst van Schrift en Tafel. Eerste collecte voor Jeugdwerk Protestantse Kerk (JOP) *), tweede collecte voor Vrienden van de Kerk van Parijs. **Voedselbank.**
- 8 juli Ds. R. Wijkhuizen uit Voerendaal. Eerste collecte voor Diaconaal Centrum Eindhoven, tweede collecte voor ZWO – Brazilië.
- 15 juli Dhr. S. Funcke uit Bunnink. Eerste collecte voor Stichting Lestari, tweede collecte voor Plaatselijk werk *).
- 22 juli Ds. P.K. Pilon uit Son. Eerste collecte voor Oudezijds 100, tweede collecte voor KerkinActie – Werelddiaconaat.
- 29 juli Ds. P. Verschoor uit Maarheeze. Eerste collecte voor Stichting Oikos *), tweede collecte voor Diaconaal Noodfonds Waalre.
- 5 aug. Ds. V.P. Top. Dienst van Schrift en Tafel. Eerste collecte voor Oikocredit *), tweede collecte voor Oudezijds 100. **Voedselbank.**
- 12 aug. Mw. ds. A.H. Westra. Eerste collecte voor Plaatselijk Werk, tweede collecte voor Diaconaal Centrum Eindhoven.
- 19 aug. Mw. ds. K. Seijdell uit Waalre. Eerste collecte voor KerkinActie – Zending *), tweede collecte voor Plaatselijk Werk.
- 26 aug. Ds. V.P. Top. Eerste collecte voor Vluchtelingen in de Knel, tweede collecte voor ZWO – Brazilië.
- 2 sep. Mw. ds. A.H. Westra. Dienst van Schrift en Tafel. Eerste collecte voor Oudezijds 100, tweede collecte voor Algemeen Diaconaal Werk. **Voedselbank.**

*) Zie voor een toelichting elders in dit nummer.