

58 *Met de boom des levens*

VAN DE BOOM DES LEVENS

Willem Barnard | Guillaume van der Graft

Ignace de Sutter



1 Met de boom des le-vens

Gen. 2,9; 3,22; Ps. 1,3; Op. 22,2



we-gend op zijn rug



droeg de He-re Je-zus

Kol. 1,9-14



Go-de goe-de vrucht.

Kol. 1,10

keervers



Ky-ri - e e - lei-son,



wees met ons be - gaan,



doe ons weer ver - rij-zen

Mat. 24,32



uit de dood van - daan.

2 Laten wij dan bidden

Kol. 1,9

in dit aardse dal,

dat de lieve vrede

Kol. 1,10

ons bewaren zal,

keervers

- 3 want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods.
keervers
- 4 Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,
keervers
- 5 want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
keervers
- 6 Met de boom des levens
doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
keervers
- Gen. 3,19
Gen. 2,7
Kol. 1,12; Op. 22,5
Ps. 130,1
Kol. 1,13